

Aan de hand van **20 levensvragen** willen we de mens achter de voetballer beter leren kennen.

1. Welk nieuws maakte je recent bang of boos?

'Twee dingen in feite. Iets wat elke dag in het nieuws komt: terrorisme. En daarnaast iets waar mensen in België misschien minder mee bezig zijn, maar wat hier wel sterk leeft: de Brexit en het feit dat niemand juist weet wat er gaat gebeuren. Tenzij dat er voor ons, voetballers, niks gaat veranderen.'

2. Waarover zullen we ons over vijftig jaar schamen?

'Ik denk dan vooral aan het klimaat en de opwarming van de aarde. Wat zullen de gevolgen zijn? Als ik naar mezelf kijk, vrees ik dat ik er zelf ook weinig mee bezig ben.'

3. Heb je een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

'Ik ben geen wereldverbeteraar, het lijkt me ook zeer moeilijk om individueel iets te veranderen. Ik steun wel bepaalde initiatieven, zoals de ALS-liga.'

4. Bid je weleens? Tot wie?

'Nee. Ik ben ook niet bijgelovig.'

5. Wat is je grootste prestatie?

'Dat ik niet snel opgeef en in een moeilijke situatie heel hard terugvecht. Dat is me als voetballer al een paar keer overkomen. Dat maakt me wel fier.'

6. Wat is je grootste mislukking?

'Ik denk direct aan twee momenten: met Liverpool dat eerste jaar kampioen kunnen worden, maar het uiteindelijk niet halen. En degraderen met STVV in mijn eerste seizoen onder de lat.'

7. Heb je al eens overwogen te emigreren? Wanneer? Waarnaartoe?

(lacht) 'Ik ben geëmigreerd. Laat dat zéér duidelijk zijn, ik ben een inwoner van Engeland. Of ik later ook zou emigreren? Geen idee.'

8. Waaraan ben je het meest gehecht?

'De directe omgeving: familie, vrienden, mijn vrouw.'

9. Had je ooit geldproblemen?

'Nee.'

10. Wat is het ergste dat je over jezelf op de sociale media las?

'Als speler van Liverpool lees

je elke dag iets, vooral over je prestaties. Maar dat raakt me minder, dat word je gewend. Het ergste was een interview in België dat hier verkeerd werd vertaald. Ze vroegen me op TV Limburg wat er zoal gebeurde als ik terug in België was. Ik zei lachend: je moet overal vlaai van de bomma gaan eten. Dat werd geïnterpreteerd als: Mignolet staat op een slecht dieet van chocolade, bier, frieten, mayonaise en mosselen. Terwijl ik net

heel goed let op mijn eten. Toen heb ik de club naar de krant die dat publiceerde toch laten bellen voor een rechtzetting.'

11. Praat je weleens tegen je huisdier?

'Ik heb er geen.'

12. Wat zou je absoluut niet willen dat je kinderen ooit zouden doen?

'We hebben er nog geen, maar ik vermoed dat ik zeker niet zou willen dat ze ongezond leven.'

13. Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij – raakte je het meest of vormde je?

'Ik vrees dat ik geen artistiek mens ben. Ik lees niet veel, bezoek geen musea, ... Wat me wel intrigeert, is de oorlog. Een film zoals *Gladiator* of *Saving Private Ryan*. Of waargebeurde verhalen. Voor mij geen sciencefiction.'

14. Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten?

'De toekomst en daarin kijken. Hoe gaat die Brexit verlopen? Wat met Turkije? Noord-Korea? (lacht) En misschien wat er in de volgende match gaat gebeuren, zodat ik nog beter kan ingrijpen.'

15. Zou je ooit overwegen om een vluchteling in huis te nemen? In welke omstandigheden?

'Ik weet het niet. Ik help graag mensen, maar iemand in huis nemen?'

16. Wat vind je het moeilijkste aan de liefde?

'Dat die emotioneel en subjectief is, terwijl ik iemand ben die zoveel mogelijk rationeel en objectief wil zijn. Ik ben niet de grootste romanticus, vrees ik.'

17. Wat is de schuld van de media?

'Dat iets wat rationeel en objectief zou moeten zijn, vaak subjectief is en soms sensationeel moet worden gebracht. Of ludiek. Ik lees de quotes ook, maar mis soms nuance.'

18. Hoelang is het geleden dat je je ouders zag?

'Ik heb hen gisteren nog naar het vliegveld gebracht, ze zijn een paar dagen langs geweest. Wellicht is de volgende keer na afloop van het seizoen.'

19. Doe je iets bijzonders voor je gezondheid?

'Heel erg veel. Elke dag fitness, letten op het eten, gezond koken, ... Ik heb op dat vlak in Engeland zeer veel bijgeleerd.'

20. Wat leerde je in het leven?

'Dat het niet eerlijk is en hoe sneller je dat aanvaardt, hoe beter. En nee, dat vind ik helemaal geen helemal geen sombere gedachte. Je moet ze alleen accepteren.' ■

SIMON MIGNOLET
LIVERPOOL

